

Poëzieweek

VLAANDEREN & NEDERLAND | Op 31 januari is het weer Gedichtendag. En meteen ook de start van de Poëzieweek. Die week besteedt zowat iedereen extra aandacht aan poëzie.

Poëzie is het toppunt van taal. Het is spelen met woorden en betekenissen. Poëzie is het juiste woord op de juiste plaats. Maar die plaats mag best verrassend zijn. Kortom, poëzie lezen én schrijven, is heel fijn. Tijdens de Poëzieweek kan je niet naast gedichten kijken. De radio, televisie, sociale media ... besteden er aandacht aan. Heel wat scholen en bibliotheken organiseren hun eigen poëzie-activiteiten. Dichters lezen voor, er worden dichtbundels uitgegeven, prijzen uitgereikt ... Misschien schrijf jij tijdens die week ook een gedicht. En wie weet, ontdek je zo dat er een dichter in jou schuilt?

Alles over
de Poëzieweek
vind je op
www.poezieweek.com

Poel

Deze plek lijkt een gedicht:
de lucht is leeg,
de vijver glimt van licht,
waterrietgras wuift,
een kikker kwaakt.
Er is geen mens

die dit nog mooier maakt.

(uit: *Liever lief*, Reine en Leen De Pelseneer, © De Eenhoorn)

