

# Standbeelden neerhalen tegen racisme

Over heel de wereld betogen mensen bijna dagelijks tegen racisme. Ook worden standbeelden beklad of neergehaald. In België zijn het de standbeelden van koning Leopold II die het moeten ontgelden. Wat is er aan de hand?

Op 25 mei jl. werd de zwarte Amerikaan George Floyd door politieagenten gedood. Dat gebeurde in Minneapolis, **Verenigde Staten**. Deze brutale daad wekte verontwaardiging op. De zwarte Amerikanen worden op grote schaal gediscrimineerd. Dat heet racisme. En daartegen wordt nu massaal geprotesteerd. Niet alleen door zwarten. En niet alleen in de stad waar Floyd is gedood. In alle staten van de VS en in veel andere landen vinden gelijkaardige betogingen plaats. De slogan luidt: *Black lives matter*. Zwarte levens zijn belangrijk. Een aantal standbeelden van mensen die ooit zwarten discrimineerden, worden besmeurd of neergehaald.

Miljoenen slachtoffers  
Ook in België vinden zulke betogingen plaats. De standbeelden van Leopold II worden beklad of gesloopt. Leopold II was de tweede koning van België. Hij besliste in 1885 dat **Congo** van hem was. Ook alle inwoners van het land waren zijn privé-eigendom. Hij vond dat hij met hen kon doen wat hij wilde, want

het waren 'maar zwarten'. Miljoenen Congolese inwoners, waaronder heel veel kinderen, werden verminkt of vermoord. Aan het eind van zijn leven gaf Leopold II toe aan de internationale druk om Congo over te dragen aan België. De schattingen van het aantal slachtoffers dat hij maakte, lopen uiteen. In de 23 jaar dat Leopold Congo in eigen naam bestuurde, zijn er misschien wel tien miljoen slachtoffers gevallen.



Foto Wikimedia Commons

## vervolg

---

### Beeldenstorm

Voor een man die op gigantische schaal zwarten liet verminken en vermoorden, zijn in België standbeelden opgericht. Er staan er zo'n zeventien, verspreid over het hele land. Inmiddels zijn er al enkele besmeurd en/of neergehaald. Momenteel woedt een felle discussie. Velen vinden dat de beelden moeten verdwijnen. Standbeelden eren mensen, en iemand als Leopold II moet je toch geen eer betuigen! Anderen vinden dat de standbeelden moeten blijven staan. Die beelden doen ons nadenken over dit vreselijke verleden. Naar Leopold II zijn ook heel wat straten genoemd. Ook dat staat nu ter discussie. In Sint-Niklaas, bijvoorbeeld, zal de naam Leopold II-laan binnenkort worden veranderd. Veel Belgen vinden ook dat de huidige koning Filip zich bij het Congolese volk moet excuseren. Ze moeten weten dat hij de wandaden van zijn betoovergrootoom afkeurt.