

## 'We zijn bang dat onze ouders iets zal overkomen ...'

### Kits sprak met een Oekraïense familie

Kits ging langs bij een **Oekraïense** familie in West-Vlaanderen. Papa Ion en mama Liliana en hun kinderen Sebastien (11) en Emilia (13) gaan elk jaar op familiebezoek in hun thuisland. Dit jaar is het omgekeerd. Afgelopen vrijdag arriveerden uit Chernivtsi hun twee nichtjes Elena (20) en Ana-Melisa (14) in België ...



V.l.n.r.: Emilia, Ana-Melisa, Elena en Sebastien

#### Waarom is volgens jullie deze oorlog begonnen?

**Elena:** Rusland wil ons land innemen, en dan vooral de grootste steden. Poetin wil onze president weg en een Russisch gezinde president in de plaats.

#### Voelden jullie je al onveilig voordat de oorlog begonnen was?

**Elena:** Ja, een paar dagen voordat de oorlog begon, ging de politie naar alle scholen om bommen te zoeken. Sinds die dag waren we bang. En ook omdat we hoorden dat er zoveel Russische soldaten aan de grens van ons land stonden.

#### Voelen jullie je westers of Russisch?

**Elena en Ana-Melisa:** Nee, we voelen ons Oekraïens. Poetin dacht dat de Oekraïners bij Rusland wilden horen, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn maar een paar regio's die dat willen, al de rest wil dat niet.

#### Denk je dat Rusland heel jullie land gaat innemen?

**Elena:** We denken dat dat niet zal gebeuren. We hopen dat Rusland snel zal opgeven en dat Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie.

#### West-Europa en de VS sturen geen soldaten maar wel wapens. Wat vinden jullie daarvan?

**Elena:** We zijn heel bij dat ze zoveel wapens aan ons land geven. We dachten dat we er helemaal alleen voor zouden staan, maar er komt veel hulp van andere landen. In heel wat landen zijn er ook betogingen tegen de oorlog.