

De krant vroeger

Elke dag een krant in je brievenbus. Dat vinden we al lang gewoon. Maar dat is niet altijd zo geweest ...

In het jaar 59 voor Christus liet Julius Caesar dagelijkse berichten uithangen. Die *Acta Diurna* (dagelijkse gebeurtenissen) gingen over stads- en staatszaken. Ze werden op witte houten borden uitgehangen op openbare plaatsen. In **China** verscheen in 713 voor het eerst *Kaiyuan Za Bao* (Mededelingen van het Hof). Deze krant werd met de hand geschreven op zijde.

Gedrukte kranten

Het duurde tot in 1605 voordat Johann Carolus de eerste gedrukte krant publiceerde: *Relation* (zie foto). In Amsterdam verscheen in 1618 voor het eerst een Nederlandstalige krant. Die bestond uit één enkel blad papier, aan één zijde bedrukt. Ook in Antwerpen werd een krant uitgebracht. In 1621 liet Abraham Verhoeven zijn *Nieuwe Tijdinghen* het licht zien. Het was de eerste krant met krantenkop en illustraties op de voorpagina. Die 17de eeuw was er een ware *boom* op de Europese krantenmarkt. Ook in **Engeland**, **Zweden** en **Frankrijk** kwamen kranten uit. In andere werelddelen kwamen de kranten later. In Amerika verscheen de eerste

krant in 1704, in Afrika in 1773 en in Oceanië in 1803.

Dagelijkse kranten

In 1650 was het zover. Toen verscheen voor het eerst een dagelijks gedrukte krant. Het was de *Einkommende Zeitungen* (Binnenkomende mededelingen), die in **Duitsland** verspreid werd. In 1656 verscheen *De Opregte Haarlemsche Courant*. Eerst was het een weekblad, pas later een dagblad. Deze krant, die nu *Haarlems Dagblad* heet, zou de oudste dagkrant ter wereld zijn.



Foto Wikipedia