

Bizarre gewoontes met oud en nieuw

In New York vindt ieder jaar *New Year's Eve Ball Drop* plaats. Vanop het One Times Square-gebouw laat men een gigantische, verlichte bal zakken. Precies om middernacht landt die beneden. In **Denemarken** gooit men met servies naar de voordeur van de burens. Hoe meer kapotte borden voor je deur, hoe meer geluk je krijgt. In het **Zuid-Afrikaanse** Johannesburg klieperen mensen oude meubels uit het raam. Zo beginnen ze het nieuwe jaar met een verse start. Vind je onze twaalf

klokslagen al lang tijdens het aftellen naar het nieuwe jaar? In **Japan** moet je er 108 aanhoren! Ze verdrijven de zonden. En ze brengen geluk zodat je lachend het nieuwe jaar in kan gaan. In sommige landen in Zuid-Amerika hangt al je geluk af van de kleur van je onderbroek. Ben je op zoek naar een nieuwe liefde in je leven? Dan draag je in **Brazilië** en **Argentinië** het best een rode onderbroek op oudejaarsavond. En in **Colombia** brengt geel ondergoed rijkdom en welvaart.



De overgang van oud naar nieuw wordt soms op vreemde manieren gevierd. (Foto's A - Allan Watt)