

We maken het lichter

Tijdens de lockdown in het voorjaar werden veel initiatieven op touw gezet. Die waren hartverwarmend voor iedereen die zich inzette tijdens de coronacrisis. Eén ervan was 'Applaus voor de zorg'. Wekenlang werd er elke avond geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. Sinds eind oktober loopt er een andere actie ...

#ZORGVOORLICHT roept op om elke avond een lichtje aan te steken. Zo'n lichtje is een teken van solidariteit. Het is een positieve boodschap van hoop en verbondenheid. Het steekt een hart onder de riem van iedereen die er nood aan heeft. Veel mensen reageren positief op de oproep. Sommigen zetten een lampje achter het raam. Of een kaars op de stoep. Anderen halen, weken vroeger dan anders, hun kerstverlichting uit. En heel veel mensen plaatsen hun kerstboom met lampjes al buiten. Al die lichtjes maken het letterlijk en figuurlijk wat lichter voor ons allen.



Foto Frank Pollet