

Feesten met corona

De eindejaarsfeesten komen eraan. Traditioneel zijn dit momenten waarbij hele families samenkomen, eten en drinken. Het zal dit jaar anders moeten, of we dat nu leuk vinden of niet.

De dag van vandaag heeft echt alles met Het Virus te maken. Het is een wereldwijd probleem, en elk land probeert het op zijn eigen manier op te lossen. België leek de tweede golf tot vorige week onder controle te krijgen. De strenge maatregelen wierpen hun vruchten af. Maar de daling van de curves nam geleidelijk af. En nu zitten we stilaan op wat men een plateau noemt. De besmettingen en ziekenhuisopnames blijven min of meer op hetzelfde niveau. Dat niveau is te hoog om de maatregelen alweer te versoepelen.

Vaccin

We hebben acht maanden uitgekeken naar de komst van een vaccin tegen het virus. Dat moest dé oplossing worden. Als iedereen zich zou laten vaccineren, zou het probleem snel van de baan zijn. Maar nu er meerdere vaccins beschikbaar komen, keren veel mensen hun kar. Is het vaccin wel veilig? Is het niet te snel gemaakt en te weinig getest? Wat zijn de gevolgen op langere termijn?

Beperkt feesten

Alsof dat nog niet genoeg problemen zijn, komen de feestdagen eraan. De regel luidt: je mag één persoon bij je eigen huishouden uitnodigen. De enige uitzondering hierop vormen de alleenstaanden. Zij mogen twee mensen inviteren. Maar kerstavond vieren met één gast, da's iets heel anders dan een huis vol familie. Toch krijgen traiteurs en restaurants bestellingen

voor acht of meer personen. De regering heeft beslist om drones in te zetten om overtredingen op te sporen. Maar dit stuit op verzet. Velen vinden dit een schending van hun privacy.

Positieve tips (uit Noorwegen!)

Is het nu al kommer en kwel wat de klok slaat? Dat hangt voor een deel van jezelf af. Zo is het bijvoorbeeld niet verboden om met vrienden te gaan wandelen. Wat?! In de kou en de regen?? Waarom niet! In Noorwegen zeggen ze: er bestaat geen slecht weer, er zijn alleen slechte kleren! Wanneer je drie laagjes kleren draagt, kan spelen en wandelen in regen en kou best fijn zijn. En neem een thermos warme chocolademelk, thee, soep of koffie mee. Dat doen die Noren ook! Bak een cake en verdeel hem. Of bak wafels, ook dat kan buiten. Dat doen die ... Jawel!

