

Conflict wakkert weer aan

Elke veertienjarige die in **Israël** of de **Palestijnse Gebieden** woont heeft al vier oorlogen meegemaakt. Ook nu zijn veel kinderen of jongeren het slachtoffer van het hernieuwde conflict.

Al jarenlang is er ruzie tussen de Israëli's en de Palestijnen. In 1948 werd het land Israël gesticht. Tot dan woonden er vooral Palestijnen in die regio. De Palestijnen werden uit hun huizen verdreven. Er ontstond een oorlog. Die is nog steeds aan de gang. Rustige periodes worden afgewisseld met vuurgevechten. Er zijn afgebakende gebieden waar vooral Palestijnen of vooral Israëli's wonen. Toch willen de Israëli's nog meer ruimte innemen.

Luchtaanvallen

Sedert 11 mei zijn er luchtaanvallen. De Israëli's mikken hun raketten op gebouwen waar er, volgens hen, wapens of belangrijke Palestijnse leiders verblijven. Bij de aanvallen vielen intussen al minstens 200 doden, waaronder meer dan 50 kinderen. Veel kinderen en jongeren zijn bang.

Op zoek naar veiligheid

Ze proberen te vluchten naar een schuilkelder. Als er geen schuilkelder in de buurt is, zoeken ze veiligheid in gebouwen van de Verenigde Naties (= VN). Dat is neutraal gebied en mag eigenlijk niet aangevallen worden. Toch werden de wegen naar deze gebouwen vernield.

Ook een gebouw waar de pers verbleef, werd aangevallen. Veel mensen zijn ontdaan door de hele situatie.

Vrede?

De VN en internationale leiders dringen aan om de wapens neer te leggen. Zowel de Israëli's als Palestijnse leiders spraken echter harde taal. Ze zijn niet van plan om het conflict te laten rusten. Veel mensen vrezen een bloederige oorlog. Ze hopen dat buitenlandse regeringsleiders proberen te bemiddelen. En dat ze meer druk zetten zodat er vrede komt.



De hevige luchtaanvallen maakten al meer dan 200 Palestijnse slachtoffers.