

Probleemwolf?

Enkele jaren geleden dook de wolf na meer dan een eeuw terug op in België. Ondertussen zijn heel veel Limburgers niet blij met die terugkeer.

Tal van schapen, koeien en pony's werden de voorbije weken het slachtoffer van een wolf. Dat gebeurde vooral in de gemeente Oudsbergen. Het gemeentebestuur pleit voor **drastische** maatregelen. Het verjagen van wolven of het omheinen van hun gebied, bijvoorbeeld. 'Onze inwoners zijn ongerust', zegt burgemeester Marco Goossens (CD&V). 'Ik ben ervan overtuigd dat we nu van een probleemwolf kunnen spreken.' Toch denkt niet iedereen er zo over. 'Over de gemiddeld vijf koeien die elke dag sterven omdat ze stukken zwerfvuil via het hooi in hun maag krijgen, rept niemand', schrijft Dirk Draulans. Hij is bioloog en journalist bij Knack. 'En evenmin over de grote aantallen schapen die worden aangevallen door loslopende honden.'



Foto iStock - Pavel Klimchuk

Wolven roepen bij mensen uiteenlopende emoties op.

