

1 november = Wereld Veganisme Dag

Veganisme is een levenswijze waarbij mensen ernaar streven om elk gebruik van dieren te vermijden. Vegetariërs eten geen vlees, maar veganisten gaan nog een stapje verder.

Veganisten eten niets dat van dierlijke oorsprong is, dus ook geen melk, eieren, kaas, honing ... Daarnaast dragen veganisten geen kleding waar een dier aan te pas is gekomen. Geen leer, wol, zijde ... Ze gebruiken ook geen verzorgingsproducten waarin dierlijke stoffen gebruikt werden en/of die getest werden op dieren.

Waarom wordt iemand veganist?

De meest voor de hand liggende reden is dat veganisten dierenleed willen vermijden. En met dierenleed wordt niet enkel het doden van dieren bedoeld. Zo is wol eveneens uit den boze. Het scheren van een schaap gebeurt immers dikwijls op een weinig diervriendelijke manier. Veganisten willen ook zorgzaam zijn voor het milieu. En de vleesindustrie is verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid van de CO₂-uitstoot. Een derde reden waarom mensen veganist worden is omdat ze plantaardige voeding gezonder vinden. Sommige niet-veganisten betwijfelen dit. Krijg je wel alle nodige vitaminen binnen als je volledig plantaardig eet, vragen zij zich af.



Veganisten hebben een buitengewoon groot hart voor dieren ...

Gezocht: véél leerkrachten!

Het middelbaar onderwijs kampt met een enorm lerarentekort. Maar liefst 1525 **vacatures** in het middelbaar onderwijs raken niet ingevuld. Bovendien worden leerkrachten ook wel eens ziek ...

Directeurs van middelbare scholen zitten met de handen in het haar. Zowat alle scholen hebben leerkrachten te kort. Het gevolg is dat sommige klassen voor bepaalde vakken geen les krijgen. Dat lijkt misschien leuk, maar niets is minder waar. Na een moeilijk schooljaar met lockdowns en **alternatieve** lessen, hebben veel leerlingen nood aan een inhaalbeweging. Maar wat doe je als er voor je klas geen leerkrachten Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde zijn? Dan breng je die uren door in een studiezaal. In een school in Deurne hebben sommige klassen tot de herfstvakantie wel achttien uren studie per week!

Besparen

Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, waarschuwde in augustus al dat er een nijpend lerarentekort dreigde. De recente cijfers bewijzen zijn gelijk. Het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) laat weten dat het 'een veelzijdig en heel **complex** probleem is'. Er wordt naar nieuwe oplossingen gezocht, luidt het. Maar om te besparen heeft Weyts de maatregelen voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten geschrapt ...



Test van de SYMFONISK wandpaneelspeakers

Luidsprekers van Ikea, dat Zweedse interieurbedrijf? Jazeker, want sinds enkele jaren werkt Ikea samen met Sonos. Dat bedrijf is toonaangevend wat streaming audio betreft. Dit is draadloze muziekweergave via het internet. Sonos wil muziek zo écht mogelijk weergeven. Ikea wil er een mooi object van maken. Zo ontstonden de SYMFONISK luidsprekers.

De firma's maakten samen al een boekenschap en een tafellamp waaruit muziek klinkt. Nu is er de SYMFONISK wandpaneelspeaker. Dat is een kunstwerk dat muziek weergeeft. Een speaker met verwisselbare panelen, met telkens een unieke print. Elk Sonos-product is supersimpel te installeren. De bediening gebeurt met een eenvoudige app. Wie de speakers koopt, heeft er meteen ook een versterker bij. En een radio die duizenden radiozenders ontvangt. Wil je seventies- of eighties-muziek horen? Ben je hardrock- of **new age**-fan? Er zijn zeker zenders die de hele dag alleen jouw favoriete muziek spelen. Je kan ook een abonnement nemen op streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music.

Allemaal mooi en wel, maar hoe klinken die kunstwerken? Uiteindelijk koop je toch in de eerste plaats een speaker. Koop je één paneel, dan is je geluid mono. Via de app koppelden wij er twee en verkregen zo stereo-geluid. Voor je kamer is één vast oké. Later kan je het systeem nog uitbreiden. Mono klinkt de SYMFONISK wandpaneelspeaker best goed. Echt ruimtelijk geluid verkrijg je pas met



Foto's Ikea

Ikea en Sonos maken speakers voor wie van muziek én kunst houden.

twee panelen. Wat ons opviel, waren de zeer aanwezige midden- en hoge tonen. De bassen leken er maar weinig zin in te hebben. Dat veranderde pas toen we zelf het geluid bijstelden met iets meer lage tonen. Toen werd muziek beluisteren een belevenis. Wie echter vindt dat bassen voelbaar moeten zijn, kan maar beter andere speakers kopen. Een discotheek kan je met de panelen niet beginnen. SYMFONISK is vooral geschikt voor wie graag echt muziek beluistert. En daarbij mooie kunst aan de wand hangt.

Op www.kits.be/page vind je het verslag van onze test van de SYMFONISK speakers.



Haat en seksisme

'Poppemieke!' '**Gestapo**-teef!' Ook Belgische politici ontkomen niet aan seksistische commentaren. Laura Spruyt maakte er haar masterproef over.

Laura Spruyt is net afgestudeerd in de richting Politieke Communicatie aan UAntwerpen. Ze kreeg de Thesisprijs 2021 voor haar **masterproef**. In deze masterproef onderzoekt ze wat politici over zich heen krijgen op sociale media. En dat is heel wat. Bijna 80% van de Belgen is actief op sociale media. Bijgevolg gebruiken politici de online kanalen graag om kiezers voor zich te winnen. Maar die reageren niet altijd even netjes. Laura Spruyt bestudeerde de reacties op negentien Vlaamse en **federale** ministers: acht vrouwen en elf mannen. Ze analyseerde telkens de eerste acht berichten sinds hun eedaflegging op 1 oktober 2020.

Seksisme

In totaal boog Laura zich over 1847 reacties. Bij vrouwelijke ministers was een kwart (!) van de berichten seksistisch. Bij mannen was dat 'slechts' 16%. Laura legt uit: 'Onder seksisme begrijp ik kleinerende en kwetsende opmerkingen, ook over het uiterlijk. En negatieve beoordelingen omdat ze vrouw of man zijn.' Bij vrouwelijke ministers werd vooral op hun uiterlijk gefocust. Maar die

opmerkingen waren niet altijd negatief. Zo kregen ministers weleens te lezen dat ze een 'knappe madame' of een 'mooie meid' zijn.

Haatberichten

Mannelijke ministers krijgen dan weer opvallend meer haatberichten. Die zijn het meest gericht tegen politici van Open Vld. Laura Spruyt vermoedt dat dit te maken heeft met premier Alexander De Croo. 'Hoge bomen vangen veel wind', zegt Laura. Ze roept op om stil te staan bij de mogelijke gevolgen van seksistische opmerkingen. Het **fenomeen** treft immers niet enkel politici ...

Haatberichten en seksistische commentaren op posts van Belgische politici uitgedrukt in %

