

Zweden en Finland bij NAVO?

Zweden en Finland overwegen om lid te worden van de NAVO. Het lijkt erop dat in Finland de beslissing heel snel zal vallen. Zweden zou het lidmaatschap op de NAVO-top in Madrid in juni willen aanvragen.



Finland en Zweden zijn tot nu toe altijd **neutraal** gebleven. Maar de Russische invasie van **Oekraïne** heeft de veiligheidssituatie van de twee buurlanden compleet veranderd.

Onveiligheidsgevoel

De twee landen hebben schrik. Als Poetin Oekraïne kan aanvallen, waarom zou hij dat dan niet met Finland en Zweden kunnen doen? Daarom zoeken de twee landen veiligheid bij de NAVO (NATO in het Engels). Dat is een westers bondgenootschap tussen landen die samenwerken op politiek, militair en wetenschappelijk gebied. Het gaat om de **VS**, **Canada** en veel Europese landen. Als één NAVO-lid wordt aangevallen, zullen alle leden het land militair steunen.

Krijgt Poetin wat hij niet wil?

Poetin verbodt Oekraïne eerder om lid te worden van de NAVO. Hij ziet een verdere uitbreiding van de NAVO als een bedreiging. Maar als Finland en Zweden lid worden, gebeurt wat Poetin net wou vermijden. Finland heeft een grens van 1300 kilometer met **Rusland** (zie kaartje). Als het toetreedt tot de NAVO wordt de grens tussen het bondgenootschap en Rusland dus 1300 km langer. Zweden heeft dan weer een **strategische** ligging in de Baltische Zee. En het bezit een goed uitgerust leger. De vraag is nu hoe Poetin zal reageren op het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Vanuit Rusland klinkt alvast dreigende taal.



1300 km extra grens tussen de NAVO en Rusland ziet Poetin helemaal niet zitten. (Foto iStock - PytyCzech)