

Een gevaarlijke wet

ISRAËL | De burgers van Israël komen massaal op straat. Ze betogen, staken en laten hun mening duidelijk horen. Ze zijn niet akkoord met bepaalde wetten die hun regering wil aannemen.

Israël is een land in het Midden-Oosten. Een regering vormen gaat er vaak moeizaam. Er zijn veel partijen met tegengestelde standpunten. De huidige regering werd gevormd in december 2022. Er zetelen zes politieke partijen in, waaronder enkele extreemrechtse partijen. Aan het hoofd van de regering staat premier Benjamin Netanyahu.

Premier Netanyahu en zijn regering willen graag de macht van de hoogste rechtbank in het land inperken. Ze vinden dat die rechtbank, het Hooggerechtshof, teveel macht heeft. Het Hooggerechtshof kan namelijk een wet tegenhouden als die in strijd is met de Israëliëse basiswet. Dat is het principe van een democratische rechtsstaat. Daarin zijn de bestuurlijke en de wetgevende macht gescheiden. Als dat niet het geval is, kunnen de politici allerlei wetten maken die hen goed uitkomen. Men vreest bijvoorbeeld dat sommige ministers wetten zullen doorvoeren die slecht zijn voor de minderheden in de samenleving. Maar de politici zeggen dat zij door het volk verkozen zijn. Zij vinden het niet kunnen dat hun wetten tegengehouden worden door mensen die niet door het volk gekozen zijn.



Foto Wikimedia Commons - Paldio do Planalto

Benjamin Netanyahu is sinds 1996 al verschillende keren premier van Israël geweest.

Goed voor de premier

Zodra het Hooggerechtshof minder macht zal hebben, wil premier Netanyahu een bepaalde wet doorvoeren. Die wet moet het moeilijker maken om hem verplicht te doen aftreden. Er lopen namelijk enkele rechtszaken tegen de premier. Hij wordt verdacht van fraude en omkoping. Als die rechtszaken doorgaan en hij wordt schuldig bevonden, moet hij waarschijnlijk aftreden. Dat wil hij niet. Daarom wil hij een nieuwe wet invoeren waardoor het veel moeilijker wordt om hem te doen aftreden.

Volksofstand

Al bijna drie maanden wordt er elke zaterdag betoogd. Een van de meer gematigde ministers

in de regering riep afgelopen zaterdag op om de stemming over de wet uit te stellen. Daarop werd die minister ontslagen. Het volk was woedend om dat ontslag. Maandag lag zo goed als het hele land plat door een algemenestaking. Er waren ook grote betogingen. De extreemrechtse partijen in de regering die voorstander zijn van de wet riepen hun aanhangers op tot een tegenbetoging. Er werd gevreesd voor geweld. Er waren heel veel politiemensen op straat.

Uitstel

Maandagavond zei premier Netanyahu dat de stemming over de wet een maand wordt uitgesteld en dat hij er nog eens over zal praten met alle ministers. Hij hoopt het land zo weer rustig te krijgen. Hij wil dat de mensen stoppen met betogen en staken. Maar hij heeft niet gezegd dat de wet de prullenbak ingaat! Dit verhaal kent dus zeker nog een vervolg.



Foto iStock - lucky-photographer

Een bekende plek in Jeruzalem: de klaagmuur met op de achtergrond de Rotskoepel.