

Brieven in onzichtbare inkt

Het *In Flanders Fields Museum* in Ieper toont het verhaal van de Eerste Wereldoorlog (WO I). Het museum kreeg de voorbije weken heel wat schenkingen. Enkele brieven over een ontsnappingspoging uit een strafkamp in **Duitsland** zijn wel heel bijzonder.

De **Franse** Aurore ontdekte 250 brieven op de zolder van haar ouders. Het waren brieven van haar grootvader en grootoom. Ze werden 110 jaar geleden geschreven tijdens WO I. Haar grootoom Alfred sneuvelde na drie weken. Haar grootvader Ernest werd opgepakt en naar een gevangenkamp in het Duitse Münster gebracht. Van daaruit schreef hij brieven. In enkele daarvan stond dat hij wilde ontsnappen. Ernest schreef zijn plan op. Maar hij mocht niet betrappt worden. Hij gebruikte daarom dialect, spiegelschrift en onzichtbare inkt. Aurore deed de inkt verschijnen met behulp van een chemisch product.

Echte verhalen

Door de brieven kan je het verhaal van Ernest en Alfred herbeleven. Dat is ook wat het *In Flanders Fields Museum* belangrijk vindt. Het wil het verloop van WO I tonen door de verhalen van echte soldaten te vertellen. Het museum gaat de brieven nu digitaal maken. Zo zijn ze beschikbaar voor onderzoek.



Een voorbeeld van een brief geschreven met onzichtbare inkt.