

# Vlaanderen samengevat

Onlangs werd de Canon van Vlaanderen voorgesteld, een lijst met belangrijke zaken uit de geschiedenis van Vlaanderen. Die hebben Vlaanderen gemaakt tot wat het nu is.

Op voorhand was er veel kritiek op de samenstelling van de lijst. Waarom hebben we zo'n lijst nodig? Is het omdat de politieke partij N-VA wil dat iedereen zich meer Vlaming voelt dan Belg? Negen experts kregen de opdracht om de lijst samen te stellen. Drie jaar lang werkten ze eraan, zonder **inmenging** van politici.

## Veranderlijke lijst

Nu de lijst er is, zijn veel mensen aangenaam verrast. De lijst telt 60 'vensters', die elk verdeeld zijn in een thema en twee subthema's. De thema's zijn erg gevarieerd. Op de lijst staan tradities, gebeurtenissen, personen, boeken, kunstwerken en voorwerpen. Er staan enkele vrouwen op en er is aandacht voor de **kolonisatie** van Congo. Toch zijn er ook belangrijke personen die ontbreken, zoals Pater Damiaan en de dichter Paul van Ostaijen. Maar de Canon ligt niet vast: na verloop van tijd kunnen er thema's aan worden toegevoegd. Je vindt de lijst op een website en in een boek.

## Wel opgenomen

Enkele opvallende items die wel zijn opgenomen: het Vlaamse woord 'goesting', als voorbeeld van een Belgisch-Nederlandse **standaardtaal**. Het boek *Ons Kookboek*: dat boek werd voor het eerst gedrukt

in 1927. Het boek werd talloze keren herdrukt, uitgebreid en gemoderniseerd. Het is ondertussen al 2,5 miljoen keer verkocht. Het homohuwelijk: het eerste halebikoppel trouwde bijna 20 jaar geleden.



Foto's: © Bergerhoff & Lamberigts, © FlandersClassics, Fao's Wikimedia Commons - Fam. Coppieters, Armand Heins, Trougnouf (Benoit Brummer)

