

Israël en de Gazastrook - Terug in de tijd

Om dit conflict te kaderen moeten we meer dan 100 jaar teruggaan in de tijd. Eind 19de eeuw woonden in dit gebied vooral Arabieren of Palestijnen. Een meerderheid van hen was moslim. Steeds meer joden kwamen in het gebied wonen. In de loop der eeuwen waren de joden over de hele wereld verspreid geraakt. Een aantal van hen wou terugkeren naar het land van hun voorouders.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen zes miljoen Europese joden werden omgebracht door de nazi's, verhuisden nog veel meer joden naar dit gebied. In 1947 stelden de pas opgerichte Verenigde Naties voor om het gebied in twee op te delen. De joden gingen

akkoord, de Palestijnen en de Arabische buurlanden niet. In 1948 riepen de joden de staat Israël uit. Daarop vielen de buurlanden Israël aan. Veel Palestijnen vluchtten voor het geweld. Israël won de oorlog en daardoor konden de Palestijnen niet terugkeren naar hun huizen. In de jaren daarop erkenden veel landen Israël als natie.

Sindsdien wisselen periodes van hevige oorlog zich af met rustiger periodes. In de jaren 1990 ging het een tijdlang beter. Er werd toen gewerkt aan een 'tweestatenoplossing' voor het gebied. Palestina, bestaande uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, en Israël zouden vreedzaam naast elkaar bestaan. In 1994 kregen de Israëlische en Palestijnse leiders samen de Nobelprijs voor de Vrede. Helaas was niet iedereen blij met het vooruitzicht van de twee staten. De Israëlische premier werd een jaar later vermoord door een joodse extremist.

Daarna ging het weer snel bergaf. De tweestatenoplossing werd maar geen werkelijkheid. In Palestina zette een groep rebellen zich af tegen Israël: Hamas. In 2007 won deze groep de verkiezingen. Nochtans is dit volgens de meeste landen een terreurgroep.



Israël en **Egypte** blokkeren sindsdien de grenzen met de Gazastrook. De inwoners mogen het gebied niet verlaten zonder toestemming van Israël. Er is veel werkloosheid. Daarnaast is er een tekort aan zowat alles. De onvrede onder de bevolking werd steeds groter, totdat de boel op 7 oktober ontplofte. Maar het geweld van Hamas heeft alleen maar meer geweld van Israël uitgelokt. De tweestatenoplossing is verder weg dan ooit ...

En Israël is zelf ook verdeelder dan ooit. De huidige regering heeft geen enkel oog voor de belangen van de Palestijnen. Terwijl een deel van de bevolking

niets liever wil dan vreedzaam samenleven, wil een ander deel de vernietiging van de Palestijnse staat.

