

Migrantencrisis in New York

VERENIGDE STATEN | In de grootste stad van de Verenigde Staten, New York, arriveren elke maand tienduizend migranten uit het zuiden. Volgens de burgemeester is de stad overvol. Er kunnen geen migranten meer bij.

In de zuidelijke staten komen al jaren vele duizenden migranten aan uit Midden- en Zuid-Amerika. Ze zijn op zoek naar werk en dromen van een beter leven. Maar deze zuidelijke staten, zoals Texas en Arizona, willen niet nog meer immigranten opnemen. De Republikeinen zijn er aan de macht. Zij proberen de mensen tegen te houden door een muur op de grens te bouwen en veel politie in te zetten. Sinds dit jaar hebben ze ook een nieuwe tactiek: ze organiseren busvervoer richting New York voor de migranten. Want in New York zijn de Democraten aan de macht. Zij hebben een andere kijk op migratie en waren tot voor kort heel gastvrij. De Republikeinen willen zo een statement maken: als jullie geen muur en strengere wetten willen, dan moeten jullie maar de migranten opnemen.

Wet op onderdak

In New York geldt een wet die zegt dat iedereen



Foto iStock - bloedna

>>> *Het Vrijheidsbeeld verwelkomt iedereen die per boot aankomt.*

onderdak of een slaapplek moet krijgen. Maar door de grote hoeveelheid mensen die nu aankomen, wordt dat steeds moeilijker. Er werden al 200 nieuwe opvangcentra geopend in New York. Maar er zijn nog meer opvangplekken nodig en dus is er ook meer geld nodig. De stad kan de toestroom van migranten niet meer aan. De burgemeester van New York, Eric Adams, probeert daarom het recht op onderdak via rechtszaken af te schaffen.

Ellis eiland

New York was altijd al een stad van migranten. In de zestiende eeuw woonde er een inheems volk, zo'n 5000 mensen. In de 17de eeuw kwamen de Europeanen er aan land. Zij stichtten een stad: Nieuw Amsterdam, later New York. In 1885 schonk **Frankrijk** het Vrijheidsbeeld aan New York. Het



Foto iStock - StockByM

>>> *New York wordt dit jaar overspoeld door migranten.*

vervolg

werd het symbool van gastvrijheid: iedereen die het beeld ziet, Amerikaan, gast of migrant, mag zich welkom voelen in New York. Gastvrij is New York zeker. In de 19de en 20ste eeuw kwamen stoomboten van over de hele wereld aan. Aan boord waren veel mensen met een *american dream* (= Amerikaanse droom). Ze hadden in hun land verhalen gehoord

over hoe fantastisch Amerika was en waagden de oversteek. Ze kwamen aan op Ellis eiland waar gecontroleerd werd of ze gezond genoeg waren om te werken. In Antwerpen kan je naar het *Red Star Line Museum*. Dat toont de geschiedenis van reizigers onderweg naar Ellis eiland. Al die reizigers droomden van een nieuw leven overzee.
