

Indianen

In het verhaal van de VS mogen we de oorspronkelijke bewoners niet vergeten. Toen de ontdekkingsreizigers uit Europa in Noord-Amerika aankwamen, bleek dat daar al mensen woonden. Ze werden 'indianen' genoemd, hoewel ze met **India** niets te maken hadden. 'Indianen' is een verzamelnaam. Er waren (en zijn nog steeds) honderden aparte volken, zoals de Sioux, de Apache, de Mohawk ... Tegenwoordig gebruikt men liever de naam *American Indians* of *Native Americans*. De oorspronkelijke bewoners werden als wilden beschouwd, en ook zo behandeld. Ze konden de Europeanen niet stoppen: al snel moesten ze grote stukken land aan hen afstaan. De *Native Americans* lieten het niet zomaar gebeuren en vochten vaak terug.

Bizons

Omdat ze van het land en de bizonjacht leefden, waren de oorspronkelijke bewoners heel kwetsbaar. Voor Noord-Amerika werd veroverd door de Europeanen, graasden op de prairies enorme kuddes bizens van miljoenen dieren. De immigranten begonnen met een intensieve jacht. In de late achttiende eeuw waren er zo'n 60 miljoen bizens. Een eeuw later, in 1889, waren er nog maar 541 over! Zonder de bizens konden de *Native Americans* niet overleven. Vandaag zijn de bizens beschermd en groeit hun aantal weer aan. Ook veel *Native Americans* leven nu in beschermde gebieden: reservaten. Het land waar hun voorouders leefden, zijn ze voor altijd kwijt.



Foto iStock - Lenorflux



Foto Wikimedia Commons



Foto iStock - gallykim