

Gekke kersttradities

Binnenkort zitten we weer met zijn allen rond de kerstboom, met leuke cadeautjes en lekker eten. Sommige landen hebben heel bijzondere gewoonten met kerst. Welk gek verhaal vertel jij straks bij het kerstdiner?

In **IJsland** hebben ze niet één kerstman, maar dertien kersttrollen! Vanaf 13 december komt er elke nacht eentje langs om cadeautjes in schoenen te stoppen. Maar kijk wel uit voor de kerstkat: een reusachtige kat die je opeet als je geen nieuwe kleren draagt. In **Noorwegen** verbergen mensen hun bezems met Kerstmis. Ze geloven namelijk dat heksen en boze geesten die zullen stelen om ermee weg te vliegen. Mensen in **Oekraïne** hangen valse spinnen in de kerstboom. Volgens een oud verhaal brengt dat geluk in het nieuwe jaar.

Lieve heks en kakkende houtblok

In **Italië** verheugen kinderen zich vooral op de komst van de *Befana*: een vriendelijke heks die

speelgoed en snoep brengt. Stoute kinderen krijgen een stuk steenkool! In de **Spaanse** regio Catalonië staat in de kerststal een 'kakker': een mannetje dat zijn behoefte doet. Ook heeft elk huis een *Tío*: een boomstronk die cadeautjes 'kakt'.

Verder van huis

In de **Verenigde Staten** rennen mensen verkleed als kerstman van bar naar bar. Daarbij moeten ze uitkijken dat ze niet struikelen over hun lange baard. In **Japan** is de fastfoodketen KFC heel populair met kerst. Veel gezinnen eten er kip en aardbeientaart. En wat dacht je van deze vrolijke traditie: in **Venezuela** gaan mensen op rolschaatsen naar de kerk!

Hoe en waar je Kerstmis ook viert,
KITS wenst je hele fijne feestdagen!

