

## Tradities op de eerste schooldag

De eerste schooldag zit er weer op. Hoe het eraan toe gaat op zo'n eerste schooldag, is afhankelijk van school tot school. Echte **tradities** kennen we in België niet. In sommige landen of streken zijn die er wel ...

In **Iran** vindt op de eerste schooldag een heuse plechtigheid plaats. Alle kinderen gaan netjes in rijen op de speelplaats staan. Dan slaat een ambtenaar met een hamer op een metalen plaat. Dat gebeurt in het hele land op hetzelfde moment. Het is het teken dat het nieuwe schooljaar begonnen is. Daarna wandelen de kinderen onder een koran door. Ze gaan naar hun nieuwe klaslokaal. Ondertussen worden ze **bewierookt** met een sterk ruikend kruid. Zo worden boze geesten afgewend. De kinderen van het eerste leerjaar worden 'bloesems' genoemd. Ze krijgen een goed ruikende bloem van de leerkracht.

### Bloemen voor de leerkracht

In **Rusland** en andere Oost-Europese landen kleden kinderen zich heel netjes. Meisjes dragen vaak witte strikken in hun haar. Veel kinderen brengen een tuil bloemen mee voor hun leerkracht. Na een aantal toespraken en optredens wordt de 'Eerste Bel' geluid. Dan is het schooljaar officieel ingezet.

### Schoolhoortje

In **Duitsland** liggen de winkels bij de start van het schooljaar vol met puntzakken. Ze heten de *Schultüte* of *Zuckertüte* (zie foto). De zakken zijn gevuld met snoep en kleine cadeautjes, zoals schrijfgierief en speelgoed. Ouders geven ze aan hun kind dat voor het eerst naar de lagere school gaat.



Foto: Beiga